

BLækklassen

Juni 2019 – Udgave nr. 30

DET STORE JUBILÆUMS NUMMER.



Udskiftning af vinduer i nr. 75 mod vest.

Som de fleste nok har opdaget, så er vi ved, og har fået, udskiftet vinduer mod vest i nr. 75.

Her kommer en lille billedreportage over de sidste ugers arbejde.



Sponsoreret af Aktivitetscentret klubben

Udeuge i aktivitetscentret

I uge 17 er der blevet afholdt ude uge i sansehaven omkring aktivitetscentret. Temaet for ugen har omhandlet det nybyggede fuglevoliere. Fuglevoliere skulle nemlig klargøres til at der ville komme, intet mindre end 10 fugle ind om torsdagen. Til denne opgave havde vi samlet en gruppe som kunne håndtere dette. Den gruppe har været ude at handle ind, der blev købt foder, sand og vand/mad skåle. Gruppen var ude at besøge Lasse, som er vores lokale fugle specialist. Her samlede de inspiration til hvordan et fuglevoliere skal se ud. De erfarede at der skulle nogle grene ind til fuglene som de kunne nappe og sidde på dem. Så det var gruppen også ude for at indsamle. Da buret stod klar, brugte gruppen den sidste tid på at lave en pasningsvejledning.

Imens har en gruppe arbejdet hårdt med at plante blomster i alle



potteplanterne og fået dem placeret rundt omkring i haven. Der blev plantet spanske margueritter, som allerede nu står flot. Blandt andet blev der også plantet dahlia, som vi ser frem til at komme op. Derudover fik drivhuset en ordentlig omgang. Hvorefter det blev fyldt op med plantesække og muld i kapillærkasserne. Plantegruppen har så været ude og købe grøntsager til at plante i drivhuset. Der er blevet plantet agurker, tomater og auberginer.

Der har også været en gruppe som har stået for havemøblerne. Der er blevet slebet borde for de forskellige afdelinger og så er der blevet slebet de to faste bænke der står i sansehaven. Alle sammen fik derefter et par lag olie. Hvilket madpakkehuset også fik. Her har en lille gruppe også knoklet hårdt ugen ud for at give det noget olie så det kan overleve vind og vejr.



Alt græsset er også blevet slået til trods for diverse udfordringer. Mens folk har arbejdet har en gruppe sørget for forplejningen. De har sørget for at der var dækket op og lavet lækre ta' selv borde. Nogle dage med op til 3 forskellige slags kage og is. Dette klarede de alt i mens de gjorde klar til festen der skulle være om fredagen. De måtte sørge for at handle ind, der skulle købes pølser, brød, ketchup og sennep. De havde meget travlt, men fik heldigvis hjælp en enkelt dag. Da en beboers mor kom med hjemmebak.

Som ugen var ved at gå blev vi klar til at modtage fuglene. Torsdag d. 25/4 lidt i 13 dukkede Lasse, vores lokale fugle specialist op, med 10 flotte fugle. Som nu har fået et nyt hjem.

Succesen blev fejret fest om fredagen. Grillen blev tændt og til trods for en smule regn fik alle en pølse og noget at drikke.

Rosa Kagedyst

En helt almindelig mandag i april blev hotel eyde fyldt med mennesker da bage dronningen Rosa Kilddal kom forbi for at dele hendes livshistorie. Bordet var dækket af fine kager, som skulle bedømmes. Fristelserne var store, men inden man kunne få lov til at smage skulle vi lige høre lidt om Rosa. Hun blev interviewet af en journalist der spurgte ind til hendes opvækst. Rosa fortalte om at hun blot for nyligt har fundet ud af at hun stammer fra Grønland. Hun forklarede at hun var ked hendes manglende forhold til sin far fra Grønland. Hun fortalte også meget om hendes oplevelser i bagedysten, specielt om hvor lang tid det tager at lave et afsnit. Det tager meget længere tid, end den time de sender i TV.



Der blev også fremvist en film, fra Grønland, hvor Rosa og hendes datter var med. Hun fortalte også at efter bagedysten blev hun valgt til at deltage i vild med dans. Hun sagde faktisk nej i første omgang, men lod sig overtale. Her dannede hun par med Esben Syhler-Hansen, som hun stadig har god kontakt med. Da journalisten var færdig med sine spørgsmål blev der taget hul på kagebordet, men det var kun Rosa der måtte smage. Alle kagerne skulle nemlig bedømmes. Her var Rosa dommeren. Kagerne var bagt forskellige konditorer fra Herning. Rosa havde bestemt hvad der skulle bages og leveret opskriften, ligesom i bagedysten, blev opskriften leveret af dommeren. da rosa havde bedømt kagerne, fik publikum og undertegnede også lov til at smage. Det tog timevis at smage alle de lækre kager, jeg nåede ikke at smage dem alle og blev faktisk tilbudt at tage nogen med hjem. Jeg takkede høfligt nej, jeg havde fået nok kage den dag. Ved siden af kage spisningen foregik en blomsterauktion. Alt overskuddet går til SOS børnebyerne. Kagerne var doneret og Rosa kom i den gode sags tjeneste, så det endte med at give 6500, som nu er på vej til Etiopien. Af Henning Lyhne



Sørens historie

Her på Bytoften i Tjørring har alle beboerne og brugerne det da pænt ok. Jeg der skriver dette hedder Søren og har boet her på Bytoften siden Bytoften 75 blev indviet i 2007. Jeg har idag boet her i 13 år. Jeg kørte galt på en crosser en dag hvor vi var ude at køre cross på en privatbane. Der må jeg have kørt ind i et træ og fået en hjerneskode. Så jeg har faktisk boet alt i alt 3 steder før Bytoften og Bytoften er nok det bedste sted som jeg har boet på endnu. En af grundene til at jeg er tilfreds med at bo i Tjørring er fordi at der hverken er langt til superliga fodbold eller ishockey. Nu må jeg indrømme det? Jeg er kort fortalt helt tosset med især fodbold og ishockey. En vigtig ting for at jeg er helt tosset med de to sportsgrene er fordi at afstanden til de to stadions er kort. Jeg er så heldig med at alle der bor eller bruger Bytoften også hepper på de to hold.

Jeg går nok mest op i fodbold og det er bar' dæjlig. Pga at jeg er kommet i snak med alle omkring mig på tilskuerpladserne hos Fcm. Jeg har sågar aftalt med en mand der har spillet professionel i Viborg. Så han har fået en VIP plads

Af Søren Rasmussen



Sponsoreret af Aktivitetscentret klubben

Team 3 til lands, til vands og i luften.

Torsdag d 24/5 var Team 3 igang med en ny plan. Team 3 vil lave noget til lands, vands og i luften. Nu har Team 3 været i Luften. Dvs. at torsdag d. 24/5 var gruppen et smut ude i Arnborg for at besøge Svæveflyveklubben. Gruppe 3 kørte i en bus mod Arnborg hvor flyvepladsen lå. De parkerede bussen og gjorde klar til en rundvisning. Med det samme efter de havde parkeret på pladsen, kom deres guide gående. Han havde lige hjulpet med til at sende en svæveflyver i luften. Det første han sagde var " Jeg kan se at i er kommet til aftalt tid og det er da helt godt" Først går vi lige hen i Hangaren. Der var nogle af de handicappede der kiggede efter en nærliggende havn. Men vi var jo midt i Midtjylland så det kunne ikke være et Hangarskib. nå men vi gik nogle få meter over mod en slags lade og fik så at vide at det var den bygning der hed Hangaren. I Hangaren stod de fleste svæveflyvere så. der var både træningsfly og de helt dyre modeller. Så kiggede vi på de fly der stod i Hangaren og det



var alligevel spændende at se og samtidig få historier om dem.

Så efter vores besøg i Hangaren spurgte vores guide som hed Per om vi ikke ville med ud i solen? Så vi gik om til torpedobåden. Nej pjat med mig vi gik pm til der hvor piloterne havde et

kontor med køleskab. Der fik vi så lov til at få en sodavand. Først spurgte Per: Hvor mange vil have en Danskvand? Da der ikke var nogen der sagde noget kom han med 5 colaer. Vi var jo 10 gæster så vi måtte dele de 5 colaer. Vi var heldige med at Per også havde papkrus med

tilbage. Så vi fik da lidt cola alle sammen. Nå men vi kunne jo spørge om alt nu? Der blev bla. spurgt om hvad den yngste pilots alder var? Dertil svarede Per så at der engang havde været en 14 årig pige der havde taget et flycertifikat. Da colaen var drukket skulle vi hjem og have noget middagsmad. Så det havde da været en ganske ok tur når alt kommer til Tjørring.

Af Søren Rasmussen

Mads i thorning skov del 3

Jeg vendte tilbage til Palles fabrik efter et par dage. Fordi jeg ville høre om Mads var faldet til i blandt de øvrige veteraner.

Mads så ud til at have det nogenlunde godt på fabrikken. Men Mads havde et "problem" som alle andre "almindelige" mennesker. Jo som Mads fortalte det, manglede han en kvinde at parre sig med. Mads havde jo boet nogen tid i Thorning skov og derude havde han aldrig tænkt på det problem. Det havde Palle en løsning til. Palle boede ikke ret langt fra et Bordel hvor man kunne betale for en tur i høet med en af de piger der arbejdede der. Mads sagde at det hele kunne gå nogenlunde rundt med de få kroner som han tjente i Palles virksomhed. Så Mads havde råd til et put i ugen på Bordellet samtidig med at han havde råd til at sætte mad på bordet hver dag. Alle der boede i shelter hytter var gået sammen i en aftensmad ordning.

Jeg spurgte også ind til Mads' arbejde på fabrikken. Mads sagde stolt at han styre alt pusnings arbejdet og det gik da upåklageligt. Mads havde i fællesskab med Palle fundet ud af selv at gå ind til en købmand der lå ca. 500 meter fra fabrikken. Det var to ældre mennesker der ejede købmanden sammen. Parret fra Købmanden havde haft møder med Palle om hvad der kunne ske når man handler med en Ptsd ramt x-soldat. Mads syntes også selv at det hele gik upåklageligt ok. Som Mads siger det så kommer der altid en side 2 hvor græsset måske ikke er så grønt mere? Men Mads havde en plan. Den dag hvor Palle ikke kunne bruge Mads mere havde Palle sikkert allerede planer om et andet firma

som Mads kunne starte i. Jeg der skriver dette har undersøgt om der var en møbelfabrik i det Midtjyske der manglede en mand der klarede alt pudsningens arbejde til Ug. De fleste fabrikker jeg havde spurgt ville ganske enkelt ikke ansætte en Ptsd ramt. Fordi de ikke anede et kuk om hvad det ville sige at være et krigsoffer. Oprindeligt kommer jeg jo ude fra Vildbjerg kanten af. Jeg vidste jo at de havde en møbelfabrik i Vildbjerg hvor de fremstillede nogle af Danmarks bedste køkkener. Fabrikken hed Kvik køkkener. Så jeg havde store planer om at spørge om de kunne bruge en Ptsd ramt derude. Chefen hos Kvik syntes også at det var en god plan. Men endnu et stort problem var der? Mads havde jo ingen uddannelse. Så det ville være et fornuftigt stort skridt i den rigtige retning at tage. Jeg havde spurgt Palle om Mads ville kunne klare en sådan længere uddannelse. Palle der var chef på veteran fabrikken sagde at det ville da være et skridt i den rigtige retning. Men Palle hang med mulen fordi som Palle siger det. Så mister vi en vigtig brik i firmaet men vi her på fabrikken "veteranen" vil ikke stikke en kæp i hjulet på en hvilken som helst veteran. Jeg fik skrevet Mads ind på Møbel- snedker uddannelsen. Han skulle starte efter sommerferien. Så vi havde da et par måneder til at få Mads tilvendt til og komme til at gå i skole. Først skulle vi have fundet en bopæl til Mads. Samtidig skulle vi have Mads tilmeldt en SU ordning sådan at han kunne få brød på bordet. Mads havde modtaget en seddel med posten fra Møbelsnedker skolen om hvad han skulle huske den første møbelsnedker skoledag? Lommeregner fik Mads lov til at låne på skolen. En madkasse havde Mads fra Thorning skov. Mads fortalte at der en dag havde været en skoleklasse i skoven og plukke svampe som de skulle undersøge i periskop osv. Skoleklassen havde så taget deres madpakker med. Da de så skulle hjem til skolen efter deres madpakke. Var der så en af eleverne der glemte sin madpakke. Dermed havde Mads jo en madpakke. Derudover fortalte Mads også om endnu en pensionist gruppe der havde været en tur i skoven. Halvdelen af pensionisterne vidste ikke at en sådan madkasse var genbrug. Så Mads havde dermed op til flere madkasser.

Af Søren Rasmussen

Årskalender tredje udgave

Juli	Uge 28	Ferie uge	Anderledes aktiviteter	
	Uge 29-30	Lukket i AC		
	Uge 31	Ferie uge	Anderledes aktiviteter	
August	Onsdag d. 28	Gudstjeneste	Aktivitetsscentrets køkken	10.15 - 11.15
September	Onsdag d. 4	BANKO	Gildesalen	10.15 - 11.15
	Mandag d. 9	Fælles brugerrådsmøde	Aktivitetsscentrets køkken	
		Alm. Brugerårds møde	Team 3' s lokale	
	Torsdag d 12	TEMAdag: Team 3	Aktivitetsscentrets køkken	10.00 - 11.30
	Onsdag d. 25	Gudstjeneste	Aktivitetsscentrets køkken	10.15 - 11.15

**Og vinderen af husavisen nr 29's Quiz er:
Hanne Troelsen
Med 10 rigtige svar ud af 13**



Hvad kan du huske? "Blækklatten minder"
Denne Quiz er lavet ud fra ældre "Blækklatter"

Juni 2015- Præstbjerg

Hvilket naturcenter er det ude gruppen i aktivitetscentret passer 2 gange om ugen:

Løvbakkerne
Præstbjerg
Momhøje

Oktober 2013

Denne pædagog studerende var i praktik i aktivitetscentret- På hvilken afdeling er hun nu fast ansat på Bytoften

Aktivitetscentret
B&G
Bofællesskabet



Oktober 2017

Hvilken zoo besøgte team 2

Odense zoo
Ålborg zoo
Jyllands Park zoo

Oktober 2017

Hvem flyttede ind i Bo centret juli 2017

Flemming Eg
Søren Rasmussen
Henning Lyhne



Oktober 2017

Hvad kan man kalde en vittighed fortalt i drivhuset?

drivhus- gas
varm luft
glas kunst

Februar 2019

Hvilken slags studerende var Inger i
aktivitetscentret

Ergo studerende
Pædagog studerende
Sygeplejerske studerende



Februar 2019

Logen Folke Berandotte donerede 20.000 kr. til aktivitetscentret- hvad
skulle de bruges til

Sanse rum
Udendørs musik instrumenter
Fugle- voliere

Februar 2019

Hvornår blev satellitten bygget og taget i brug-

2004
2000
2012

Juni 2015

Hvilket dansk fodboldhold er Søren Rasmussen fan af

FCK
Brøndby
FCM

Svarene afleveres senest fredag d.5 juli i købmandsbutikken